

Van Peter tot Putin

In het cursusjaar 2023-2024 wordt een vierwekelijkse cursus gegeven over de verhouding van Rusland tot het buitenland, de rest van de wereld. Peter de Grote, de eerste echte Tsaar Aller Russen vond dat de Russen zich moesten richten naar Het Westen. Peter had grote bewondering voor Holland. De Russen moesten zoveel mogelijk van de Hollanders overnemen. Zelfs heeft Peter overwogen om ten Hove het Hollands in te voeren. Hun zeevaart, navigatiekunde, scheepstypen, maar ook hun proefondervindelijke wetenschappen droeg zeer Peters goedkeuring weg. Jammer genoeg kon hij de Hollandisering niet voortzetten toen de Zweedse Koning Karel XII zich ontpopte als aartsvijand van de Russen. Het verdriette Peter nog meer dat Amsterdam stiekem samenzwoer met deze Karel. Dat heeft Peter nooit kunnen zetten. Had hij dat aan zijn Amsterdammertjes verdiend?



Tsaar Alexander I kreeg te maken met een steeds agressievere Napoleon, Keizer Aller Fransen. Die viel zomaar binnen en rukte tot Moskou op. Het kostte honderdduizenden levens. Ook veel Nederlandse soldaten in de Grande Armée als dienstplichtigen opgenomen, vooral als genisten, moesten het zwaar bezuren. Ware kroonprins Willem, die later de tweede Oranje Koning werd, niet gehuwd met Anna Paulowna Romanow, Alexanders zuster, dan was Alexander ook wat afstandelijker geworden tegenover de Hollanders. Maar nu maakte die dynastieke band toch veel goed. Net als Peter vond Alexander de westerling niet echt betrouwbaar. Maar bewonderen deed hij dit genus uiteindelijk toch.

Dat was niet het geval met de latere Russische staatshoofden en regeringsleiders. De Krimoorlog van 1854-1856 droeg daar zeer toe bij. De Britten en Fransen vielen ongeprovoceerd Rusland binnen van alle kanten, alleen om te voorkomen dat Rusland goede transoceanische zeehavens zou krijgen in het Adriaticum. Dat is ook de reden van Putins inval in de Ukraine en

in dit opzicht volgt hij de Tsaren consequent. Vooral Peter is zijn idool. De rest van de wereld krabt zich op de kop. Maar veel staten, een meerderheid, wijzen ook de westerse benadering van het Oekraïne-conflict krachtig af. Op de gronden die ook Peter zo ontriefden. Er is echt wel een lijn in herkenbaar.